

שִׁלּוֹם בּוֹסְטוֹן ~ SHALOM BOSTON

HaKasher
www.HaKasherOnline.com

למודעות פירסום בלוח זה
ובמגזין הקשר, נא להיתקשר
ל- 738-5038 (617)

כתבות, אירועים, ומודעות הקשר Hakesher

עורכת ומוציאה לאור: אנט זריהן | כתבת, צלמת ועורכת: ד"ר דניה שפירא
מעמד: דן בן-דרור מרשל | עוזר מחקר: ג'ף סוסמן

HaKasher Talk Forever

כרטיסי חיוג מוזלים

- חיוג לישראל: 1¢ לדקה
- חיוג לסלולרי בישראל: 10.1¢ לדקה
- ברכישת 1000 דקות לארה"ב: 0.5¢ לדקה
- תעריפים נמוכים נוספים לשיחות מקומיות ובינלאומיות

**שנה שלווה ופוריה
גם פה וגם שם!**

שכנס, אנט.

לשנה טובה, תכתבו ותחתמו

SmartPrinting

Full-Color Digital Printing At Super Low Prices!

- Business Cards (\$110 for 5000 2-Sided)
- Flyers (\$180 for 5000 2-Sided 5.5"x4.25")
- Post-Cards / Stationary / Brochures / Calendars
- Letter- & Tabloid-Size Posters / Banners

FREE Glossy Cover & UV Coating Options!
Binding, Lamination & Much, Much, More...

Great Combo Deals & Competitive Pricing!
Graphics Design Services Available!
Flexible, Economical & Over-Night Shipping Options!

Quotes & Info: SussmanJ99@Yahoo.com or 617-935-1017

DO YOU NEED or ARE AVAILABLE as an AUPAIR or a NANNY?

האם את מחפשת מטפלת חמה, אוהבת, חכמה, נמרצת ואמינה, דוברת אנגלית ועברית, לעבודה חלקית/מלאה, עם/בלי לינה?

האם את פנויה ומחפשת לעבוד כמטפלת?

Are you looking for a happy, loving, fun, energetic, smart and reliable babysitter, aupair, or nanny, who speaks English/Hebrew/Other Languages, for full/part-time work, light housekeeping, live in/out?

Are you available to work as a nanny/aupair? Please send resume & references. Drivers License a plus.

Call for information:
617-738-5038



כתבה ועיצבה: ד"ר דניה שפירא

בשבוע שעבר איבדנו אדם ענק, ענשה רבות בשביל האזרח הקטן, אך לא פחות מכך - בשביל עם-ישראל ומדינת-ישראל, שלה היה יד-אמת. הסנטור האמריקני אדוארד קנדי, שהלך לעולמו בגיל 77, לאחר מאבק בלתי-מתפשר בן שנה וחצי במחלת-הסרטן, הוציא-לפועל את האידיאלים ואת החלומות של אחיו הגדול, שנרצחו בשל חזונו. קנדי ידע עליות ומורדות בחייו האישיים וגם בקאריירה הפוליטית שלו, אך מאז שפגש את אשתו השנייה, ויקי רג'י, לפני 18 שנה, חלה תמורה אדירה בחייו, שאותה הקדיש למשפחתו המורחבת ולשירות העם. ויקי דאגה בימי-חוליו ל כך, שגם הוא, גם המשפחה וגם אנשי-משרדו ימשיכו לתפקד ביעילות. היום, כשהחל המאבק על כסאו, רואים רבים בוויקי, שהיא גם עורכת-דין, את האדם המתאים לקחת את מקומו.

כאשר צפיתי בשבוע שעבר בטקס-האשכבה המרהיב, שנערך לסנטור אדוארד קנדי המנוח, ושבו נטלו חלק נשיאים, ידועים, קרובים ועמיתים, תמהתי לרגע לראות ולשמע את הקהל מוחא כפיים ופורץ בחוכו: מה שרר זה טקס שבא קודם להלוויה. אך מיד התעשתי וקלטתי, שמדובר בחגיגה של חייו ושל עשייתו, וכמו שאמר רבים: "סדי ביקש, שהטקס יערך ברוח הזאת, והוא היה נהנה להיות כאן, לשיר ולחגוג עמו."

ואכן, קנדי היה אדם אוהב חיים, ולא נתן לטרדיות, שמילאו את חייו, לעצור בעדו מלהגשים את המשימות, שנטל על עצמו, ודחף גם את האחרים לנשות כמותו. "כשהייתי בן 12, קטעו את רגלי, בשל מחלת-הסרטן, והרכיבו לי רגל מלאכותית. ביום-שלא קר אבא ואני התחלנו לטפס על גבעה. נפלתי והתחלתי לבכות, ואמרתי: 'לעולם לא אוכל לטפס על הגבעה הזאת! אבא פנה אלי: 'אני יודע, שאהה מסוגל לעשות כל דבר, ואנחנו נעלה ביחד'. הוא הרים אותי, ונשא אותי על גבו, ויחד הגענו למעלה", סיפר בדמעות בנו האמצעי, הנושא את שמו, סדי. הסנטור היה אב נפלא לא רק לילדיו אלא גם לבני המשפחה המורחבת, והטביע גם את הערכים, שלאורם הלך, ואת העשייה למען הכלל. היה מדהים לשמוע את נכדו האוטוט נושא דברים בהלוויה, וקורא להמשיך במשימה, שנטל עליו סבו - להבטיח בחוק ביטוח רפואי חנים לכל.



כולם ציפו, שאדוארד קנדי ימשיך את דרכו של אחיו הגדול, ויתמודד על תפקיד הנשיא של ארצות-הברית, אך משוגותיו, ("נכון, הוא לא היה מושלם. הוא אהב נשות, ואהב נשים", הודה בנו), מנעו ממנו את האפשרות הזאת, (הוא ניסה להתמודד נגד ג'ימי קארטר ב-1980, ונכשל), לפיכך, החליט להתמקד בעבודתו בסנאט, (נבחר לראשונה כסנאטור הדמוקרטי מטעם מדינת מסצ'וסטס, שבה נולד וחי, ב-1962, והמשיך לכהן במשרתו עד יום-מוותו), כשהוא מאמץ את המוטו של אחיו-הנשיא שרנח: "שאל מה אתה יכול לעשות בשביל המדינה, לא מה המדינה יכולה לעשות בשבילך!". והוא אכן חיפש כל דרך לעשות בשביל האחר, וכדי להבטיח, שהדברים ייבאו אל הפועל, עשה די אחת עם יריביו הפוליטיים, והצליח להעביר יותר מ-2,000 חוקים ותקנות! (לא-בכדי זכה בכינוי "האריה של הסנאט"). בין הצלחותיו: השכלה לכל (חינוך בבתי-הספר הציבוריים); שילוב מוגבלים ונכים במערכת החינוך הרגיל, תוך הבטחת סיוע חנים להם בחוק, ככל שידקדקו; ביטוח-בריאות חנים (או בתשלום סמלי, כולל תרופות) למובטלים (במסצ'וסטס); קנדי דאג גם למהגרים, למיעוטים ולנשים באמצעות חקיקה של "שוויין בפני החוק לכל".

ב-1991, כשהקאריירה שלו סבלה מנסיגה עקב חייו האישיים המעורערים, פגש קנדי בשנית, (הוא לא "הבחין" בה, כאשר עבדה כמתלמדת בחדר-הדואר במשרדו עם תום לימודיה בקולג'...) בויקטוריה (ויקי) רג'י, כאשר הגיע עם משפחתו למסיבה, שהתקיימה לכבוד הוריה במלאת 40 שנה לנישואיהם. ויקי, השנייה במשפחה עשירה של שישה ילדים, נולדה בלאיזיאנה לאב שופט ובנקאי ולאם, שהייתה חברה בוועידת-הנשים הלאומית של המפלגה הדמוקרטית. סביה של ויקי היו מהגרים מרוניים מביירת בבלבון, ובלאיזיאנה תפסו מקום של-כבוד בכנסייה-הקתולית-הרומית. הוריה היו מעורבים כל העת בפוליטיקה, ואביה סייע לג'ון פ. קנדי במרוץ לנשיאות, והייתה חברה קרובה בין המשפחות. ויקי הייתה תמיד תלמידה מצטיינת. כבר בקולג' כיהנה כנשיאה של ארגון סטודנטים מובד. לאחר מכן סיימה בהצטיינות יתרה לימודי משפט בבנקאי, עבדה בבתי-משפט כסייעת לשופטים, ושם פגשה את בעלה הראשון, שממנו יש לה בן ובת בוגרים. הם עברו להתגורר בווינגטון, שם עבדה, ותוך זמן קצר נהייתה לשותפה, בחברת עורכי-דין בכירה. זמן קצר לפני שפגשה שוב את קנדי, עלו נישואיה על שרטון, והיה עליה לדלג בין קאריירה ובין מותו-המתלווה של אב-היחידה-נישואיהם של סדי קנדי וויקי רג'י. גרמו למפנה דרמטי בחייו: הוא התייצב, (גם היה נאמן לה עד יום-מוותו), ובעידודה ובתמיכתה הוא חזר לפעילות מלאה ופוריה בסנאט, כשהוא זוכה להערכה רבה ולשיתוף-פעולה גם ממתנגדיו הפוליטיים. במשך 17 שנות-נישואיהם היא הייתה שותפה פעילה בטיפול במשפחה המורחבת ובחלוצותיו הפוליטיות, ובימי-חוליו דאגה ל כך, שגם הוא, גם המשפחה וגם אנשי-משרדו ימשיכו לתפקד ביעילות. היום, כשהחל המאבק על כסאו, רואים רבים בוויקי את האדם המתאים לקחת את מקומו.

ואי-אפשר בלי הקשר היהודי-ישראלי. אדוארד קנדי היה יד-אמת של עם-ישראל ושל מדינת-ישראל. הוא ידע במיוחד בסיועו האל-נלה לאסירי-ציון בברית-המועצות לשעבר, שהביא לעלייתם ארצה, כראש-הממשלה רבין נרצח, קנדי בא להלוויה. אך לפני-כן נעס לבית-הקברות בארלינגטון, שבו טמונים אחיו, (הוא נקבר לצידם), מילא נשקית בחול, שאותו פירז על קברו של רבין. אולם כבר ב-1980, כשקארטר הראה נטייה נגד ישראל, הכריז קנדי בנאום לפני ועידת הנשיאים של הארגונים היהודיים, כי ישראל היא "ידידה אמיתית, שניתן לבטוח בה. הברית שלנו עם ישראל מבוססת על אידיאלים דמוקרטיים משותפים ועל תועלת הדדית. במחוז הקריטי של מזרח-הים-התיכון והמזרח-התיכון ישראל היא סלע של עצמה, של יציבות ושל חברות. אסור לנו לעולם לסחור בחופש של ישראל ובעתידה תמורת חבת-נפט, או - בטיפשות - להסכים עם העולם הערבי ולצרף אותו אלינו (נגדה), לא חשוב מה יהיה המחיר!" (הנשיא אובמה, מסתבר, לא האזין לו).

